



Studietur til Armenien og Georgien 12. - 21. oktober 2024



Europabevægelsen arrangerer nu igen en spændende medlemsrejse til de tidligere sovjetiske republikker Armenien og Georgien.

Oplev på tættest hold hvordan landene, der er beliggende i den vestlige og centrale del af Kaukasus, er ved at forvandle sig til nye europæiske demokratier, med de udfordringer det medfører.

9 begivenhedsrige dage med helpension og fuldt program, herunder spændende drøftelser i begge landes parlamenter og udenrigsministerier, besøg på besættelseslinjen til det af Rusland besatte Sydossetien, besøg i Stalins fødeby Gori, besøg på vingårde, flere steder på UNESCO-verdensarvsliste – og meget mere!

Kirsten og Kenneth Finsen er rejseledere på endnu en af Europabevægelsens populære studieture.

Turen inkluderer:

- Flyrejse tur-retur
- 9 overnatninger på 3 og 4* hotel i delt dobbeltværelse inkl. morgenmad
- Egen bus som beskrevet i programmet
- Alle udflugter, besøg og entreer
- ALLE måltider

Pris pr. deltager i delt dobbeltværelse 13.980.

Tillæg for enkeltværelse kr. 2.240.

Tillæg for suite alle overnatninger kr. 1.495 i delt suite / executive / superior for 2 personer.

PROGRAM

Lørdag den 12. oktober

- 19.25 Afgang Kastrup
- 20.50 Ankomst Warszawa
- 21.40 Afgang Warszawa
- 03.15 Ankomst Yerevan

Transport i egen bus til hotellet.

Overnatning alle nætter i Yerevan:

Best Western Congress Hotel

[Best Western Congress Hotel](#)

1st Italy Street, Yerevan

Søndag d. 13. oktober

- 10.30 Afgang fra hotellet i egen bus.

Vi kører til **Museum og Mindesmærke for Ofrene for Folkemordet på den Armenske Befolkning** <http://www.genocide-museum.am/eng/index.php> (lidt uden for centrum).

Efter besøget kører vi videre til Noravank.

- 13.00 Frokost på Restaurant Lchak i Noravank.

Vi besøger **Noravank klostret**, som ligger i Noravank Canyon - en flot kløft mellem de røde bjerge. Klostret er smukt i sig selv og har tre omkringliggende kirker.

- 15.30 Vinsmagning på **Trinity Canyon Winerys.**

Vi hører om armensk vintradition og smager tre dejlige vine fra stedet.

- Ca. 19.00 Ankomst til hotellet, hvor vi også spiser middag.

Mandag d. 14. oktober

- 10.00 Afgang fra hotellet på gåben.

- 10.00 Besøg i **Udenrigsministeriet.**

- 13.00 Frokost på en lokal restaurant.

- 14.30 Tid til et **politisk møde.**

- 16.00 Tid på egen hånd.

- 18.00 Vi mødes med formanden for Europabevægelsen i Armenien, og hører om Armenien og det europæiske samarbejde, og om Europabevægelsen i Armenien.

- 19.30 Fælles middag på lokal restaurant.

Tirsdag d. 15. oktober – Yerevan - Dilijan

- 09.30 Afgang fra hotellet med egen bus.
- 10.00 Møder og rundvisning i Parlamentet.
- 12.00 Frokost på lokal restaurant.
- 13.00 Vi sætter os i bussen og forlader Yerevan.

Næste stop på turen er Garni-templet: Dette gamle hedenske tempel ligger omkring 30 kilometer øst for Yerevan. Garni-templet er et velbevaret hellenistisk monument, der blev bygget i det 1. århundrede e.Kr. Det er en arkitektonisk perle og et vidnesbyrd om Armeniens historie. Templet er omgivet af en betagende kløft og tilbyder en fantastisk udsigt over det omkringliggende landskab.



Geghard-klosteret: Cirka 40 kilometer fra Yerevan ligger dette unikke kloster, der delvist er hugget ind i klipperne. Geghard-klosteret stammer fra det 4. århundrede og er kendt for sine udskaarne stenfacader og de hellige kildevæld, der siges at have helbredende kræfter. Det er et UNESCO-verdensarvssted og et must-see for besøgende i området.

Vi fortsætter mod Nordøst, hvor næste mål er Sevansøen. Søen er verdens næsthøjeste belliggende sø, og befinder sig i over 1.900 meters højde, hvilket kun overgås af Titicaca søen.

Et meget sælsomt landskab viser sig. I denne højde med den store sø omkranset af, hvad der udelukkende ligner mindre bjergtoppe, som alligevel er over 3000 m. høje, føler man sig nærmest tæt på verdens tag.

I Sevan by ligger også de lille kloster, Sevanavank, smukt hævet over søens bred.

Turen går videre gennem et utroligt smukt bjerg- og skovrigt område til Dilijan. Området omkring Dilijan er et af de mest populære rekreative områder i Armenien, og har tilnavnet "det armenske Schweiz", og et vue udover bjergene kunne såmænd også hensætte én til det lille alpeland.

Vi besøger det nærliggende Haghartsin fra det 13. århundrede inden vi indlogerer os på vores hotel i Vanadzor, og kan nyde resten af dagen og naturen på egen hånd.

- 18.00 Ankomst til Hotel Dilijan Resort & Spa
[Dilijan Resort & Spa 4*](http://hoteldilijan.am), [Dilijan - the official website of the hotel \(hoteldilijan.am\)](http://hoteldilijan.am)
- 20.00 Vi spiser middag i hotellets restaurant.

Onsdag d. 16. oktober – Dilijan - Tbilisi

09.00 Afgang fra hotellet med egen bus

Vi kan nu se frem til endnu en dag gennem fantastiske landskaber, inden ankomsten til Georgien. Der er lidt over 100 km. Kørsel til grænsebyen Sadakhlo. Inden vi kommer dertil, kører vi gennem den frodige Lori region, og besøger et af de smukkeste beliggende klostre i Armenien, Haghpat, der er kendt for sine enestående arkitektoniske monumenter. Godt gemt i den bjergrige region ligger klostret, der er bygget omkring år 1000 og også er optaget på UNESCOs liste for verdenskulturarv.

Vi kører igennem byen Alaverdi, som også har en spændende og dramatisk historie. I dag er den mere et på samme tid fascinerende og skræmmende vidnesbyrd om den kommunistiske æra, hvor store dele af den tidligere industriby er i totalt forfald.

Efter grænsen kører vi til Tbilisi, hvor vi spiser frokost på en lokal restaurant.

13.00 Vi bliver sat af bussen ved vores hotel.

13.30 Afgang på gåben til Georgiens Parlament.

14.00 Besøg i **Georgiens Parlament**

Eftermiddag står i europapolitikens tegn. Vi skal besøge parlamentet og taler med en repræsentant for Georgiens Europarådsdelegation og hører bla. om Georgiens forhold til Europarådet.

Overnatning på:

Citadines Apart Hotel - [Citadines City Centre Tbilisi](#)

Freedom Square 4, Tbilisi

19.00 Vi mødes i hotellets lobby og følges til middag på en lokal restaurant.

Torsdag d. 17. oktober

09.30 Afgang fra hotellet på gåben

10.00 Dagen starter med et besøg i det **georgiske udenrigsministerium**, hvor vi skal høre om Georgiens forhold til EU, NATO, Europarådet samt landets relationer til nabolandene.

12.30 Frokost på nærliggende restaurant.

16.00 Tid på egen hånd

18.30 Vi mødes i hotellets lobby og følges til middag på restaurant The Old Wall.

Fredag d. 18. oktober

- 09.30 Afgang fra hotellet med egen bus
- 10.00 Besøg på **Center of Development and Democracy** i Tbilisi, hvor vi får en orientering om centret og dets funktion af centerets grundlægger og direktør **Ketevan Chachava** - [CDD - Center Of Development And Democracy](#)

12.30 Frokost

14.00 Afgang med egen bus

15.30 Vinsmagning på [Chateau Mukhrani](#).

Château Mukhrani er et georgisk kongeligt vinslot, der tilhørte Ivane Mukhranbatoni, arving til Bagrationi-familien.

Vingården kombinerer moderne og traditionelle teknologier og har et bredt udvalg af førsteklasses vine.

Châteauet ligger nær Mtskheta, kun 25 minutters kørsel fra Tbilisi.



19.00 Middag på **Funicular restaurant**

Om aftenen tager vi **kabelbanen** op til restaurant Funicular, hvor vi skal spise middag.

22.00 Vi kører tilbage til hotellet.



Lørdag d. 19. oktober

- 10.00 Vi starter dagen med en spændende byvandring i Georgiens hovedstad Tbilisi, som ligger meget smukt ved Mtkvarifloden. Det lykkedes aldrig helt at sovjetificere centrum af Tbilisi, så den charmerende gamle bydel er stadig intakt, og der har desuden været en omfattende restaurering af byen.



Tbilisi har et særligt strejf af orientalsk kultur samtidig med, at den er en moderne storby med interessante restauranter, caféer, butikker og museer. Over byen knejser den kæmpestore statue Moder Georgien. Vi spadserer gennem de smalle gader, der er fyldt med fascinerende kirker, synagoger, moskéer og flotte huse med store, farverige træbalkoner.

13.00 Frokost på en lokal restaurant.

Efter frokost er der tid på egen hånd.

19.00 Vi mødes i hotellets lobby og følges til middag på en lokal restaurant.

Søndag d. 20. oktober

09.00 Afgang fra hotellet i egen bus

Vi tager afsked med Tbilisi og kører til ThINVALI, hvor vi kommer helt op til det russiskbesatte Sydossetien. Her bliver vi **eskorteret af de georgiske sikkerhedsstyrker og repræsentanter fra det georgiske udenrigsministerium.**

Herfra kører vi videre til Josef Stalins fødeby, Gori.

Efter frokost besøger vi vesten (heldigvis) eneste Stalinmuseum, og den 18 meter høje Stalinstatue står der endnu.

Museet har ikke ændret sig meget siden sovjettiden. Museumskomplekset består af udstillingssale, Stalins fødehjem og hans private togvogn.



Befolkningen har et ambivalent forhold til Stalin. Man er på en mærkelig måde dels stolt af, at en georgier blev verdenskendt, men skammer sig over hans mange og grove forbrydelser.

Herefter fortsætter vi til **Georgiens næst største by Kutaisi**, hvor vi tilbringer den sidste nat.

Overnatning på:

Best Western Kutaisi

[Best Western Kutaisi \(bwkutaisi.com\)](http://bwkutaisi.com)

11 Joseb Grishashvili Street, 4600 Kutaisi

19.00 Middag på lokal restaurant

Mandag d. 21. oktober

04.00 Afgang fra hotellet

06.40 Afgang fra Kutaisi med **direkte fly hjem**

09.10 Ankomst København

Arrangement: Der tages forbehold for evt. ændringer eller aftaleaflysninger i programmerne, da vi har at gøre med politikere, diplomater, journalister og embedsfolk, hvis kalendere kan ændre sig ved pludseligt opståede situationer.

Deltagerantal: Da der max. kan deltage 30 personer, vil deltagelse ske efter "først til mølle"-princippet. Hurtig tilmelding anbefales, da forhåndsinteressen har været meget stor.

Forsikringer: Man skal selv sikre de nødvendige, personlige rejse-, afbuds- og hjemrejseforsikringer, samt medbringe det **blå** sygesikringskort.

Tilmelding: Tilmelding sker via. link [her](#).

OBS! Turen er ikke velegnet for gangbesværede, idet der vil være en del transport rundt i byerne og på udflugterne til fods.

Vi gør opmærksom på, at der på rejsen indgår programpunkter hvor det forudsættes, at deltagere kan gå 3-5 km i almindeligt tempo i ujævnt og bakket terræn. På enkelte ekskursioner vil vi besøge seværdigheder hvor underlaget er meget ujævnt – visse steder decideret ufremkommeligt for dårligt gående. Generelt er Kaukasus meget bjergrigt og bakket. Selv i byerne vil der forekomme større bakker og niveauforskelle, som skal forceres til fods.

Armenien.

Armenien byder på en fascinerende blanding af historie, kultur og naturskønhed. Dets rige fortid og storslåede landskaber gør det til et unikt rejsemål. Fra de gamle klostre til de maleriske bjergkæder er Armenien en skattekasse af oplevelser. Landet blev uafhængigt af Sovjetunionen den 23. august 1990, og den 21. september 1991 blev Den armenske republik erklæret. Landet blev internationalt anerkendt som uafhængigt den 25. december samme år.

Landet har historisk set haft tætte bånd til Rusland. Disse bånd er blevet tydeligere gennem årene. Rusland er Armeniens vigtigste strategiske partner i regionen og har endda stationeret russiske tropper i Armenien. Takket være den armenske diaspora har Armenien også nære forbindelser med USA. Landet ønsker et nærmere samarbejde med NATO, men ikke medlemskab. Dog er der en stigende skepsis over for Rusland, især efter to krige: Ruslands invasion af Ukraine i 2022 og konflikten med Aserbajdsjan om Nagorno-Karabakh i 2020. Selvom nogle i Armenien stadig holder fast i russer-romantikken, begynder mistilliden at brede sig.

Georgien.

Georgien blev erklæret uafhængig fra Sovjetunionen den 9. april 1991, og blev medlem af Europarådet d. 27. april 1999. Der er 41 forskellige nationaliteter, og dertilhørende mange forskellige sprog og religioner. Og for at gøre det endnu mere forvirrende, så arbejder befolkningsgruppen "Meskhetian Turks" på at vende tilbage til Georgien, efter at være deporteret til Centralasien under Stalin.

Forholdet til Rusland spiller stadig en markant rolle i Georgien. Ikke mindst fordi Rusland stadig anser Georgien og resten af Kaukasus, som russisk interesseområde, hvilket Rusland demonstrerede i 2008, hvor de gik ind og besatte Sydossetien, en besættelse der stadig er en realitet i dag. En besættelse, som har haft mange menneskelige omkostninger, ikke mindst for de mange georgiske flygtninge, som er flygtet fra Sydossetien til naboprovinserne.

Georgiens hovedstad Tbilisi, ligger ved Mtkvari-flodens bred. I Tbilisi bor der cirka 1,5 millioner mennesker. I byens gamle brostensbelagte bydel kan man opleve den helt særlige, nærmest orientalske stemning. I Tbilisi står de middelalderlige, de klassiske, de sovjetiske og moderne bygninger side om side med hinanden, og fortæller historien om et land, der igennem historien ofte har været under fremmede herredømmer.

Georgisk vin.

Georgisk vin har været kendt og skattet siden oldtiden, bl.a. har Homer omtalt georgisk vin. Georgien har i over 200 år været en hovedleverandør af kvalitetsvin til Rusland, men 1921 fik landet ordre fra Moskva på at holde op med at lave vin af god kvalitet. Som Ungarn, Bulgarien og de andre østeuropæiske vinlande skulle Georgien udelukkende lave søde vine i så store mængder som overhovedet muligt. Skidt med kvaliteten, bare der kom en masse alkoholisk vin ud af det.

Da Mikhail Gorbachov i 1985 kom til, ville han bekæmpe Sovjetunionens udbredte alkoholisme og fik nedlagt en masse vinmarker. Arealet i Rusland og Moldova faldt med næsten 60%. Georgien slap med 16%. Da Sovjetunionen blev opløst, kunne Georgien som et frit land gå i gang med at genopdyrke sin vinindustri. Syv år senere, i 1998, var Georgien verdens tredje-flittigste land, når det gjaldt tilplantning af nye vinmarker, og arealet var øget med ca. 27 %.

I 2005 gik 80 % af landets samlede vineksport til Rusland, og hvis eksporten til Ukraine regnes med, nåede man op på 90 %. På det tidspunkt udgjorde vinen næsten en tiendedel i værdi af landets eksport. Men i 2006 ragede Georgien uklar med Rusland. Georgien ville gerne i nærmere kontakt med Vesteuropa og søge optagelse i NATO, og samtidig bringe de to separatist-områder Sydossetien og Abkhasien tilbage som dele af landet, men det blev russerne vrede over. Og hvor kunne de bedst ramme Georgien? På vinen. Russerne forbød importen af vin. De sagde, at de ikke kunne godkende vinenes kvalitet, og forbød salget af dem.