



Tag med på endnu en spændende studietur med Europabevægelsen, denne gang til Japan.

Besøg på **den danske ambassade, Novo Nordisk, det japanske parlament Diet, blomsterkunstner Nicolai Bergmann** – og så rammer vi lige midt ned i de få dage på året, hvor **Japans millioner af kirsebærtræer blomstrer**.

Tokyo er en pulserende og overvældende storby, som er hjem for nogle usædvanligt smukke seværdigheder og must-sees. Her er spændende Shibuya med ungdomskultur, fascinerende og smukke templer, som indbyder til ro, storslåede parker, hypermoderne elektroniske gadgets, og du er nærmest garanteret at fare vild blandt de enorme højhuse, hundredvis af toglinjer og metrolinjer, og millioner af mennesker.

Der bliver også en **2-dages afstikker til Kyoto**,

Denne gang er det ikke kun Kenneth og Kirsten, men også Kenneths **eks-kone Miho, samt søn Victor og datter Felicia**, der er turledere og guider. Kenneth var i 19 år japansk gift, og har sammenlagt gennem årene tilbragt omkring et år i Japan. Victor boede i Tokyo i 12 år, indtil han som 23-årig vendte tilbage til Danmark i 2021.

Du får derfor en helt igennem personlig og ægte oplevelse af Tokyo og Kyoto.

**Pris pr. deltager i delt dobbeltværelse 29.940,-
Tillæg for enkeltværelse kr. 5.240.**

Turen inkluderer:

- Flyrejse tur-retur med SAS (direkte)
- 7 overnatninger på 3 og 4* hoteller i delt dobbeltværelse inkl. morgenmad
- Egen bus og Shinkansen-toget, som beskrevet i programmet
- Alle udflugter, besøg og entreer
- 3 x middag

Dag 1 - Torsdag d. 27. marts

11:15 Fly direkte fra Danmark til Japan med SAS. Der er fuld forplejning om bord.

SAS var det første europæiske luftfartsselskab til at åbne en direkte linje til Tokyo. Det var i 1957, og turen gik over Nordpolen til Tokyo.

Dag 2 - Fredag d. 28. marts

Vi lander kl. 8 om morgenen i Haneda Airport, som ligger i Tokyo Bay. Fælles transfer fra Tokyo lufthavn til hotellet, ca. 30 minutter.

Overnatning alle nætter i Tokyo:

Shinagawa Prince Hotel

Efter en god første frokost i Japan består dagens udflugt i et besøg ved Japans største shintotempel, **Meiji Jingu**. Templet stod færdigt i 1920 og var et symbol på kejserens vigtige rolle i det japanske samfund – både som politisk og religiøst overhoved. Først efter anden verdenskrig mistede kejseren sin status som guddommelig og sin politiske indflydelse.

Herefter skal vi til et af byens mest berømte områder overhovedet – både blandt japanerne selv og blandt turister – nemlig **Shibuya**, der ligger midt i byen, og hvis station er et af Tokyos trafikale knudepunkter.

I Shibuya-krydset vælter neonlys og storskærme med reklamer og musikvideoer ud fra højhusene, og hundredvis af fortravlede japanere – fra forretningsmænd til skoleelever i deres skoleuniformer og trendy unge med vilde frisurer – haster ud i fodgængerfeltet, når lyset skifter til grønt.



Aften: Pga. evt. jet-lack er aftenen til egen disposition. Dog arrangeres fælles spisning for dem der har lyst.

Dag 3 – Lørdag d. 29. marts

Det er let og effektivt at komme rundt i byen med metro, og rejselederen hjælper gerne med idéer til dagen. Tæt ved **Shibuya**, hvor vi var i går, ligger bydelen **Harajuku**, hvor unge japanere – flere i udklædningstøj inspireret af de japanske manga-tegneserier – kommer for at shoppe i områdets små specialbutikker, ikke mindst i gaden **Takeshitadori**. Tæt derved ligger den ganske eksklusive shoppegade **Omotesando**, hvor du finder et hav af både japanske og udenlandske mærker.

I den helt anden boldgade af byens tilbud kan du opleve det gamle traditionelle Tokyo i bydelen Asakusa. Her er der stadig mange gamle velbevarede træhuse, der overlevede anden verdenskrigs ødelæggelser, og midt i Asakusa troner Asakusa Kannon-templet med den markante, store røde lanterne i indgangsporten.

Middag på:

Restaurant Gonpachi Nishi-Azabu

Kendt for at være stedet for præsident **George W. Bush'** og tidligere **premierminister Koizumis "Izakaya-topmøde"** i 1992, hvor Bush bliver dårlig og kaster op i skødet på Koizumi [George W. Bush Vomits](#).



Stedet er dog endnu mere berømt for at danne kulisse for nogle særdeles voldelige scener i **Quentin Tarantinos** legendariske film **"Kill Bill"** fra 2004, som har Uma Thurman i hovedrollen. [Kill Bill Inspiration at Gonpachi](#)

Dag 4 – Søndag d. 30. marts



Dagen er afsat til at gå på opdagelse i Tokyo på egen hånd. Og lad det være sagt med det samme: Tokyo er ét stort overflødhorn af spændende indtryk og muligheder, uanset om man er til shopping, museer eller til at dykke ned i de mange kulinariske fristelser, byen er så berømt for. Tokyo har flere Michelin-restauranter end Paris og London

tilsammen, men også på de små mere ydmyge steder er der gastronomi på højt niveau. Mange spisesteder kører med favorable frokostmenuer, så prøv dig frem.

Dag 5 – Mandag d. 31. marts – Tokyo-Kyoto

Besøg på **Danmarks ambassade** med oplæg af TBA, samt besøg i **Japans parlament**

Eftermiddag: Afgang til Kyoto med Shinkansen-højhastighedstog.

Indkvartering på hotel og middag.

Hotel Miyako City Kintetsu Kyoto Station

Dag 6 – Tirsdag d. 1. april – Kyoto

Byen er indbegrebet af japansk kultur og tradition og har ikke mindre end 17 steder med på UNESCO's Verdensarvliste. overalt i Kyoto og bidrager til en uovertruffen fascinerende atmosfære af en svunden tid. Den tidligere hovedstad er også en af de bedst bevarede byer i Japan og tiltrækker med sin charme tusinder af besøgende fra alle verdenshjørner. Kyoto fungerede som kejserens residens og officielle opholdssted fra slutningen af det 6. århundrede til det 17. århundrede og har derfor en særlig plads i det japanske samfund i dag.

Dag 7 – Onsdag d. 2. april – Kyoto-Tokyo

I dag skal vi opleve den berømte Gyldne Pavillon også kendt som **Kinkakuhi Templet**, hvor den japanske hersker Ashikaga Yoshimitsu boede i det 14. århundrede. Dette utroligt smukke sted er blevet brugt som buddhistisk tempel siden hans død.

Herfra går turen til de tykke mure og sirligt anlagte haver ved Nijo Castle fra det 16. århundrede. Som en storslået repræsentation af Edo-perioden vil du se den ekstraordinære arkitektur med detaljefyldte skydedøre og "nattergale"plankegulve, som advarende knirker ved hvert et skridt.

Eftermiddag: Afgang til Tokyo med Shinkansen-højhastighedstog.

Dag 8 - Torsdag d. 3. april

Besøg på **Novo Nordisk** kontorer med oplæg af TBA, samt besøg på den **folkeskole**, hvor både Miho, Victor og Felicia har gået.

I aften spiser vi på den **berømte japanske ret Sukiyaki** hos **Akira Fujimori**, en af Kenneths venner gennem 33 år på restaurant [Ima-Asa](#) i det fashionable forretningsområde Ginza.

Ima-Asa har eksisteret i 140 år, og Akira er 4. generation på denne traditionelle top-restaurant. Akira er også uddannet sommelier og har engang boet i Tyskland, så han og Kenneth taler derfor tysk sammen.

Sukiyaki menu

- Appetizers
- Sukiyaki of Matsusaka beef, rice, red soup stock, spices.
- Desserts

Hertil japanske vine!



Dag 9 – Fredag d. 4. april

08:00 Afgang fra hotellet i Tokyo

11:45 Afgang med SAS, ankomst Kastrup kl. 18:15

**Arrangement.**

Der tages forbehold for evt. ændringer eller aftaleaflysninger i programmerne, da vi har at gøre med politikere og embedsfolk, hvis kalendere kan ændre sig ved pludseligt opståede situationer.

Deltagerantal: Da der max. kan deltage 30 personer, vil tilmelding ske efter "først til mølle"-princippet.

Yderligere information: Kenneth Finsen på kenneth.finsen@ft.dk

Forsikringer: Man skal selv sikre sig de nødvendige, personlige rejse-, afbuds- og hjemrejseforsikringer.

Rejsegarantifonden: Viewpoint Travel er medlem af rejsegarantifonden med nr. 3663.



Betaling og afbestilling: Hvis rejsen aflyses pga. manglende tilmeldinger, tilbagebetales hele beløbet. Ved afbestilling af rejsen indtil 75 dage før afrejse, er depositum kr. 13.000 tabt. Ved afbestilling 75 – 20 dage før afrejse, tilbagebetales 20% af rejsens pris. Ved afbestilling herefter, er der ingen refusion.